



Andromeda



ŞUBAT 2011

Vakfımızın kuruluşunda önemli katkıları olmuş olan kurucu üyelerimizden Prof.Dr.Şadi Karagöz'ü kaybettik. Bu ay ANDROMEDA'yı onun kısa ama renkli ve başarılı yaşamının anısına düzenledik.



ŞADI KARAGÖZ KİMDİR:

29.07.1949 doğumlu Şadi Karagöz 1968 yılında Avusturya Lisesi'ni bitirdi. 1976 yılında Avusturya Montanuniversität Leoben'den Yüksek Mühendis olarak mezun oldu ve yine aynı üniversitede 1982 yılında başarı ile doktora çalışmasını tamamladı. 1982-1984 yıllarında Max Planck Metal Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı, 1984-1990 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünde Doçent ve Profesör, 1993-2010 arası Kocaeli Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı, olarak görev yaptı ve son olarak Marmara Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapmaktaydı. Başarılı bir bilim adamı olan Karagöz 1984'te Tübitak Teşvik Ödülüne, 1986'da Sir Charles Hatchett Ödülüne, 1986-1998'de Max Planck Cemiyeti Ödüllü Bursuna, 1989-1992'de Alexander von Humboldt Vakfı Ödüllü Bursuna, 1993'te Henry Marion Howe Madalyasına, 2003'te TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ödülü'ne, 2005'te GESİAD'ın En Başarılı Bilimadamı Ödülü'ne, 2006'da Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü 1.Savunma Bilimleri Teşvik Ödülüne laik görüldü. Bir süredir savaş verdiği hastalığına yenik düşerek 21.01.2011 tarihinde vefat etti.

SEDAT ABRA'NIN ANISI:

Ben ortaokulu sevgili Şadi Karagöz ile aynı sınıfta okudum. Lisede ise Ticarete geçtim. O ise zehir gibi beyni ve çalışkanlığı ile Fen'e devam etti. 1969' dan 1994' e kadar maalesef hiç temasımız olmadı. 1994' te bir akşam evime gelen telefon "Merhaba Sedat, ben Şadi hatırladın mı? Bir Eğitim ve Kültür Vakfı kuruyoruz var mısın? Bizler 68/69 kuşağı olarak önü çekmemiz lazım, dedi. Sadece beni değil, o en çok sayıda sınıf arkadaşımıza ulaşan ve tatlı dili ve güler yüzü ile gerçekten bu vakıf hamlemizde, bilhassa kuruluş aşamamızda en başı çeken kişilerden biri oldu. Takdir edersiniz ki bu tarz hareketlerde iş kuruluş aşamasında zordur. Çok kısa bir süreçte de 68/69 arkadaşına ulaşarak, hedefimize ulaştık. Tanrım ondan razı olsun, nur içinde yatsın. Saygılar ve Sevgiler, Sedat Abra

SAFFET ÇİÇEKDAĞI'N ANISI:

Sevgili Şadi'yi ve Murat'ı (Burçoğlu) aynı anda tanıdım. Liseden değil, aramızda sınıf yılları vardı, beraber St. Georg'da hiç vakit geçirmedik. Ben kendi sınıf arkadaşlarım, Ahmet Yazıcı, Güniz Alper, Ertan Delmir, Güven Cankat ile Avusturya'da Leoben Montan Üniversitesinde okuyorduk. Hatta ben, Avusturya macerası canıma yetmiş olarak, 1. Devlet imtihanı sonrası, Türkiye'ye dönüp, İTÜ de okulu bitirmeğe karar vermiştim. Haber geldi, Avusturya Lisesinden iki arkadaş, Leoben'e okumaya geliyorlar diye. Seferber olduk, kendilerini karşıladık, biz onlara okul' du, ev'di, falan planlar yaparken, Murat ve Şadi "abi bunları nasıl olsa hallederiz, burada hiç eğlenecek yer yok mu?" dediler. Küçük Leoben şehrinde doğru dürüst bir adet otel ve onun bodrum katında "Stökl" adında yemek yiyip, dans edilecek bir mekân vardı. O akşam ne kadar şarap içildi hatırlamıyorum, ama biz çok yüksek sesle "eğlendik" etraf hiç umurumuzda değildi, nasıl oldu gene hatırlıyorum, ama Murat, Şadi ve bizim eski ekip, bir takım Avusturyalı gençlerle sokakta yumruklasmaya başladık. Sanki ekip Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın torunları gibi hareket ediyordu, en azından ruh halimiz buydu. Üstümüz başımız yırtıldı, ama polise düşmeden kurtulduk ve doğaldır ki, kavga ettiklerimizle ahbab olduk. Aradan yıllar geçti, ben hep Şadi'yi uzaktan takip ediyordum. Onun nasıl Üniversiteye girdiğini, kısa zamanda yükseldiğini, sıra dışı bir bilim adamı olduğunu hep duydum, hatta Max Planck Enstitüsü'ndeki ayrıcalıklı yeri göğsümüzü kabartıyordu. 1994 de sevgili Şadi ile yollarımız tekrar kesişti. Ben ortağım Ali Akel ile beraber bir ileri teknoloji içeren Isıl İşlem tesisi kurmuştuk ve Türkiye'nin inişli çıkışlı ekonomik ortamında kendimize yer yapmaya çalışıyorduk. Gene ileri teknoloji olarak "vakum altında nitrasyon" yapan bir tesis getirmiştik, ama sistemde ar-ge yapılısa hem biz hem de bilim dünyası daha çok şey öğrenecekti. Karşımıza TÜBİTAK'ın yan kuruluşu olan TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) çıktı, ve biz bir ar-ge raporu üretmek için yola çıktık. TTGV nin kuralı gereği bir Üniversite ve aktif bir öğretim üyesinin desteği gerekiyordu. Biz de Prof. Dr. Şadi Karagöz'den daha yetkin birisini bulamayacağımızı bilerek ondan destek istedik. "Haa!" dedi, "yaparım, ama benim çalışma biçimim ve tempoma ayak uydurursanız!" . Sonra bizim kendimize göre büyük, dışarıdan bakılınca komik ve tuhaf maceramız başladı. Şimdi sevgili Şadi, eğer bir yerlerden bize bakıp gülüyorsan ve anımsıyorsan, o günleri hiç unutamam, "Bilim başka, dostluk- arkadaşlık başka" prensibi Şadi de yaşam bulmuştu. Bize en küçük taviz vermedi, "hadi bu da böyle olsun" demedi, kendisi de son gayret çalıştı ve katkıda bulundu. Ben onun nasıl bir "Çılgın Profesör" olduğunu, sıra dışı düşünce yapısını ve sonuca ulaşmada labirentlerde gezinme becerisini, hiç ama hiç unutamam. Bu arada dostluk ve özel yaşam beraberliğini hiç eksilmedi. Şimdi eğer TTGV'nin bünyesinde benim adıma kayıtlı bir rapor ve çalışma varsa o sevgili Şadi'nin bilimsel katkılarının sonucudur. Sonra devran değişti, ben ısıl işlem tesisini, gene bir ekonomik kriz sonrası ortama devrederek, Gayrimenkul hizmetleri dünyasına yelken açtım. Bundan birkaç ay önce eski ortağım ile konuşurken sevgili Şadi'nin hastalıklı boğuştuğunu öğrendim, hemen aradım. Bana yaşamını nasıl değiştirdiğini, gıda şeklinde ne yenilikler olduğunu, iş yaşamında da altın rafinerisi kurmak için çalıştığını uzun uzun anlattı. Kendisinden zorla da olsa söz aldım, "artık hiçbir şeyi içine atma, seni rahatsız eden her şeyi dile getir" diye. Son konuşmamız oldu. Sevgili Şadi, bu dünyada altın rafinerisini kuramadın ama öbür tarafta "insan rafinerisi" kuracağım diye bir proje uydur gel, seni özledik, dayanır bekleriz. Bekleyemezsek de nasıl olsa bir yerlerde buluşuruz. Sevgi içinde ol, aydınlık içinde ol! Saffet Çiçekdağı



SEMA & MACİT SÜKAN'IN ANISI:

Şadi ile 80 li yılların sonunda ve 90 lı yıllarda yaptığımız "mavi yolculuk"larımız, seyahatlerimiz, Avusturya ve Uludağ'daki kar tatillerimiz unutamadığımız anılarla dolu..

Öncelikle biricik oğluna, sonra da bizlerin çocuklarına düşkünlüğü, onu hepsinin çok sevmesini sağladı. Oğullarımızla "Kara kafalar" diyerek her biri ile ayrı ilgilenirdi. Çocuklarımıza sörf yapmayı, kayak kay-

mayı sıkılmadan öğretti. İddialı tavla maçlarında, bowling turnuvalarında onu yenmek zordu. Tatil sabahlarında erkenden kalkıp kahvesini alır, sigarasını yakardı. Hem anası, hem babası olduğu Tolga'sına "Takit, at sörfü, geliyorum.." der, önce sörf yapar, sonra zıpkınla balık avlar, daha sonra yine kahve ve sigaraya dönerdi.

Sohbetlerine "Biliyor musun..." diye cümleler ile başlar, hızlı araba sürmeyi, araştırmayı, öğretmeyi severdi. Avusturya Lisesi Mezunlar derneğinde uzun süre yönetim kurulu üyeliği yaptı, 1994-95 yıllarında ALD için bilgi işlem sistemi kuruluşunda, o yıllarda çıkartılan derginin önderliğinde ve Alev Vakfının kuruluşunda etkin rol oynadı. 1994 yılında 25.mezuniyet yılımızı kutlayacağımızda, 1969 da mezun olduğumuzda çıkartamadığımız yıllığımızı, ilk kez bir "25.Yıl Yılığ"ı düzenleme kararımızda bizlere destek vererek yardımlarını esirgemedi. Mezunlar tarihindeki "en güzel yıllık"ı çıkartmamızda katkısı büyüktür.(Bizden sonra bu yıllığı örnek alan okulumuz da 25. ve 40. Yıl mezunlarına benzer yıllıklar çıkartmaya başladı.)

Onu hasretle anıyoruz. Sema & Macit Sükan



ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK'TA PAYLAŞTIKLARI

Mehmet Bilgen hiç ölmeyecek bir insan kendisi. Varlığı, çalışmaları ve ardında bıraktığı tüm metalurjistlerle her daim sürece bir hoca. Onun öğrencisi olabildiğim için çok şanslıydım

Banu Turall Hayatını bilime adanmış bu değerli insanın kaybından dolayı duyduğum üzüntü çok ama çok büyük. Yaşamı birlikte omuzladığı değerli öğrencilerine ve kederli ailesine taziyelerimi sunuyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şadi Karagöz.

Sezgin Çetin Başımız sağ olsun arkadaşlar. İşini iş olsun diye yapmayan sahip olduğu bilgileri öğretmeye çalışan Şadi hocanın bizleri sevdiğinin ispatı: "Kuş ben sizleri bütünlemeye bırakmaktan zevk almıyorum sadece iş hayatına atıldığınızda kurtlar sofrasında kuzu olmayın diye uğraşıyorum"

Oguzhan Atabay metalurji hokus pokus değil, demiştin en son hoca ama hayat böyle işte hokus yokuz :(keşke size ne kadar çok sevildiğinizi hayattayken gösterebilseydik..

Onur Özgün Özçelebi Okurken anlayamadık belki kıymetini, tavrına kızdık, sözlerine alındık, zorlamandan sıkıldık ama yıllar sonra anladık senin öğrencin olmanın farkını hocam..anlayamamamız senin suçun değil bizim tembelligimizdi hep...sen bunu bizi çalışmaya, çalışarak başarmaya zorlayarak fark ettirtin bize...bu çabalarının meyvelerini ye...

Özge Kamloğlu Kimimizin kızmaktan sinir küpü olduğu, kimimizin esprilerine gülmekten bayıldığı ama hepimizin bilgisine, ürettiklerine ve öğrettiklerine sonuna kadar güvendiği insan.. Nur içinde yat hocam.. tontış yanaklarından kocaman öpüyoruz..

Emre Metin Makine Mühendisliğinde derslerimize girerken bize vermiş olduğu nosyonu insan çalışma hayatında daha iyi anlıyor. Nur içinde yat hocam! Bizler gösterdiğin mantıkla hayata çalışmaya, anılarımızda seni anlatmaya ve kalbimizde seni yaşatmaya devam edeceğiz.

Çağatay Eilbol Hocam büyük adamdı.. sevmeyeni de çoktu; bizim gibi seveni de...Kocaeli'de 4 yıl bizlere çok şey kattı.. Sertti, kimi zaman çok katıydı ama bir o kadar da esprili muhabbeti hoş hatıraları hiç bitmeyen bir ekoldü... Nur içinde yat hocam...

BİZE ULAŞIN

ALV Müdürlüğü: Dilek AZİZOĞLU(0212)2923970 dazizoglu@alv.org.tr

ALV Genel Sekreter: Fethullah Açıl (0216)4358554 fazil@alv.org.tr

ALEV: (0216)435 8350 www.alev.k12.tr

Kurucu temsilcisi: Rezan ERKSAN rerksan@alev.k12.tr

Genel Müdür: Selman BEHMUARAS sbehmuaras@alev.k12.tr

ŞADI KARAGÖZ BURSU

Sevgili arkadaşımız, dostumuz, canımız Şadi Karagöz'ü kısa süre önce kaybettik.

Allah rahmet eylesin...

Oğlu Tolga'nın ifadesine göre Sevgili Şadi torununun ALEV'de okumasını istemiş.

Arkadaşları olarak Şadi'nin bu arzusunun gerçekleştirilmesi için tüm hakiki dostlarını, arkadaşlarını, akrabalarını, tanıyanlarını Avusturya Liseliler Vakfı nezdinde oluşturulacak 'Şadi Karagöz Bursu'na katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Şadi'nin torununun ALEV'de okuyabilmesi ancak bu fonun oluşmasına ve ALEV'de okuduğu sürece bu fonda okul ücretlerini ödeyecek miktarın bulunmasına bağlı olarak gerçekleşebilecektir. Bu fon sadece Şadi'nin torununun okul masrafları için kullanılacaktır.

Haydi, arkadaşımızın bu 'vasiyetini' yerine getirmek için tüm Şadi'yi sevenlerin gönüllerinden kopan miktarlarla bu fona katılmak üzere,"Şadi Karagöz Bursu" açıklaması ile Denizbank Elmadağ Ticari Merkez Şube TR31 0013 4000 0032 6961 6000 16 no.lu hesaba bağışlarını yollamaları ve de bu konuyu bildikleri herkese duyurmaları rica olunur.

Şadi'nin Hakiki Arkadaşları



TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ ZIRH ÇELİĞİ OLAN, LİTERATÜRDE KARAGÖZ ÇELİĞİ DİYE DE ANILAN "BORA 2006" İLE İLGİLİ BASINDA ÇIKAN BİR YAZI

Kocaeli Üniversitesi (KOU) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şadi Karagöz ve ekibinin bir buçuk yıl üzerinde çalıştığı bol alaşımli zırh çeliği üretiminin yapıldığı ve bunun Türkiye'nin ilk yerli zırh çeliği olduğu belirtildi. Açıklamada, Anadolu Döküm A.Ş. Ve Erdemir A.Ş.'nin katkılarıyla üretilen Türkiye'nin ilk yerli zırh çeliğinin dünya standartlarına uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Karagöz, şunları kaydetti: "Çeliğin seri üretiminin yapılması halinde savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Söz konusu çeliğin üretilmesi için bir buçuk yıl önce çalışmalara başladık. Bu işlemler yapıldıktan sonra Ankara'da FNSS Nurol Savunma Sistemleri A.Ş.'nin laboratuvarında test işlemlerine tabi tutuldu. Balistik test düzeneği bulunan ve zırlı araç üreticisi olan bu şirketteki testler, ürettiğimiz çeliğin uluslararası standartlara sahip olduğunu kanıtladı." Üretilen çeliğin bankalar, özel koruma gerektiren konutlar, savunma sanayindeki cipler, tanklar, otobüsler, gemi sanayinde ve komuta kulelerinde koruma amacıyla kullanılabilmesi ifade eden Karagöz, çeliğin özellikle terörist saldırılardaki mayınlara yönelik önemli bir savunma yapısı oluşturacağını bildirdi.

Kırsal alanda operasyonlarda kullanılan ciplerin altının bu çelik ile donatılması halinde mayın saldırılarında can kaybı olmayacağını belirten Karagöz, şöyle dedi: "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Tuzla'daki 7.Bakım Merkezi Komutanı Kıdemli Albay İsmail Kocaoğlu ve Döküm A.Ş. Firmasının sahibi Ahmet Kırımtayf'dan destek gördük. Testlerde uygulanan 'zırh delici mermiler' üretilen çelikten geçmeden kaldı ve koruma tam sağlandı." Bor katkılı olması nedeniyle çeliğin adının "Bora 2006" konulduğu, ayrıca patent başvurusunun yapıldığı ifade edildi.